

8/9-2015.

## Glösa!

På morgonen vaknade jag och gjorde ordning mig för dagen. Jag åt frukost ,packade fika,letade varma kläder och rägn kläder. Sedan tittade jag på tv tills vi skulle åka till åsarna där jag och Dominick skulle kliva på. Vi åkte buss i 2 timmar tills vi var framme i Glösa. Sedan när vi hade kommit ut ur bussen med grejer så kom så kom en gubbe som jag inte vet vad han heter men han kallades Mård i sten ålders namn. Efter han hade kommit följde vi han och till slut kom vi till en plats som kallades porten och om man gick in i den så kom man till stenåldern. När vi kom utanför älghallen så tog Mård på sig anolunda kläder som dom hade på stenåldern och helt plötsligt så komen annan gubbe som påstog att han hette Räv. Och han pratade ganska högt och han skrek – Var helsad Mård å har du med dig gester hit ja men då recker inte denna fisk som jag fångat ur vattnet. Sedan fick vi stenålders namn och jag fick heta Varg. Sedan fick vi följa Räv till elden och se hur man kan salta fisk med eneksbarr. När dom hade saltat fisken så packade dom in fisken som ett paket med blött björkbark sen la dom fisken i en grop med heta stenar ,jord,mer stenar och gräs tuvor. Sen fick vi se hur man kokade soppa med heta stenar och vatten och sedan fick vi skena på vattnet och det var jummet. Efter så gick vi till en beck och där det finns ristningar. När vi tittat på ristningarna så då gick vi till en gammal lada där det hängde älgben och då berättade Mård om älgbenen det var tråkigt. Sedan gick vi tillbaka och där fick vi rast och sedan fick vi smaka på fisken dom gjorde men jag gillar inte rökt fisk så jag åt inte. Sen åt vi lunch efter lunchen fick vi rast igen och efter rasten så fick vi testa att kasta spjut,kasta slegga och skuta pilbåge. Sedan bytte vi satt vi fick göra brummare. Till slut skulle vi till bussen men innan så gick vi och tittade på fångst gropar sen åkte vi till sten museumet. Vi började med att se på olika stenar men det var tråkigt men sedan gick vi till en biosalong typ och där tittade vi på en metiorit som skapade Locknes sjön. Men sen så hittade vi en tunnel med nät och skelett det var det roliga. Sen så fick vi leta stenar i en låda jag hittade en kristall. Sen åkte vi hem och vi stannade i åsarna för Felicia,Dominick och mig.

Av: Cassandra



## Glösa.

Klockan 07.15 åkte vi från skolan med buss, jag satt fram med Isac och vi fikade typ hela vägen. Till Glösa tog det 2 timmar och 15 minuter så vi var där 09.30. Då kom en som vi följde och så fick vi skinnrockar och ha på oss och så fick vi namn och jag hette Sten och så fick vi en prick på kinden. Ledarna hette Mård och Räv. Sen kollade vi på när dom la ner fisken i en grop och dom tog näver och la runt fisken sen la dom stenar under och över och täckte för med jord. Sen skulle den ligga där i 1 timma och så gjorde vi brummare. Vi fick en träbit och tälja på efter ett mönster sen fick vi rista in namnet på träbiten och sedan måla den med trasor. Sedan torka dom sen fick vi ett snöre och en pinne och så knöt Mård fast pinnen och snöret sen gick vi ut på en tåkten och gjorde brummar konsert sen klockan 2 for vi hem.

Av: David, åk 5 Klövsjö Skola



# GLÖSA OCH LOCKNE

Vi har varit i Glösa där var vi sten ålders människor. Vi fick göra brummare när vi gjorde dem så fick vi tälja på en trä bit med kniv det var kul. Och så fick vi prova använda stenålders vapen som pilbåge och spjut. Och så fick vi äta fisk och ha på oss skin kläder dem var jätte tung. Och så har vi set stora tält som dem hade bykt. När vi var klar på Glösa så åkte vi till Lockne där fick vi se Diamanter guld och järn och en masa andra stenar också fick vi se en film om meteoriter.



Av: Gustav, åk 4 Klövsjö Skola

# Glösa och Lockne

Vi har varit i Glösa. Där har vi fått satt på oss stenålderskläder och fått varsina stenåldersnamn. Jag själv hette Fura. Vi har också gjort något som heter brummare som de hade förr i tiden. Vi hade två ledare som hette Mård och Räv. I Lockne fick vi titta på olika sorters stenar och äkta guld, silver och diamant. Vi såg en film om hur dinosaurierna dog ut. Jag tyckte att de roligaste var att se på filmen för jag lärde mig mycket om hur dinosaurierna dog ut.



Av: Isac, åk 4 Klövsjö Skola

## Glösa och Lockne

Jag och hela skolan har varit i Glösa. Vi fick åka med snöpendeln dit. När vi kom fram. Så fick vi ta på oss stenålders kläder. Sen fick vi namn tex.varg,röding,sik,tallbarr,Falk.

När vi var klar så kom en man som hette räv han kom med en röding. Vi rullade in rödingen i näver och lade ner den i en kok-grop.sen gick vi ner till några hållristningar. Sen gick vi upp till fisken i kok-gropen. Räv grävde upp fisken och alla fick smaka på den sen var det lunch vi fick pasta-sallad. Vi fick och äta kol. Sen fick vi göra brummare Och skjuta pilbåge. Efter det var det dags att säga hejdå och åka till Lockne. Vi var i ett Litet museum där fans det en lekgrotta man kunde gå in i. Sen fick vi välja en varsin sten. Det jag tyckte var roligast var Lockne.

”Brummarkonsert”



Av: Linnea, åk 5 Klövsjö Skola

# Glösa!

8/9-2015

Bussresan var inte så lång men det blev lite tråkigt efter ett tag när men inte visste vad man kunde göra. När vi kom fram på parkeringen så kom det en "gubbe" som gick med oss upp till själva stenåldern. Han kallades Jägare Mård. När vi kom upp dit så visade han sina stenålders kläder, han hade likadana kläder som ismannen hade. När han var färdig så fick vi också kläder och en prick på kinden som var av av älgfett och rostig jord och varsitt namn jag hette Sik. När allt med kläderna var färdig så gjorde vi fisk som räv den andra ledaren hade fångat det var en röding, vi lade i ennbärsbarr inuti fisken så den smakade sen rullade vi in den i bark och lade varma stenar i en grop och lade fisken på stenarna och sen lade på gjord och sen mer varma stenar och sen ett sorts gräslock på. Medans vi väntade på fisken så gick vi på en rundtur och kollade på hällristningar och lyssnade på en historia, när fisken var klar så fick vi äta så mycket vi ville tills det var slut. Vi gjorde också brummare och hade brummarkonsert. Vi fick testa olika jägarvapen som dom hade på stenåldern , och så fick vi höra lita om olika saker. Sen tog vi av kläderna och gick ner till bussen.

Jag tyckte det var jätte kul och spännande. Jag tackar Felicias morfar Gunnar för skjutsen och Mård och Räv som visade runt oss och ville ha oss i Glösa jag skriver deras stenålders namn för vi inte fick reda på vad dom heter och alla fröknar som ville ta med oss Glösa! Tack Tack!

Min bild: jag valde bilden där Frida kastar iväg stenslungen för den var jätte fin.

