

Helags 12-14 september 2012

Barnen från åk 5-6 i Åsarna, Rätan, Ljungdalen och Klövsjö åkte med bussen till Kläppen. När alla barn kom fram så fikade vi. Tillsammans var vi 40 barn. När alla hade fikat började vi vandra upp mot Helags (stationen). Efter 5 km stannade vi och åt lunch, det blev pastasallad som man bar upp själv. När vi var på "lunchplatsen" så var det 7 km kvar till stationen. Vi hade många fikapausar på vägen. När vi kom upp till stationen plockade vi upp all packning och bäddade sängarna i rummen där vi skulle sova.

När vi hade packat upp fick några från Klövsjö laga middag och vissa andra fick diska och plocka undan. Det blev korvstroganoff med ris, det var gott. När vi hade ätit fick vi göra vad vi ville. Vi skulle vara på våra rum klockan 22.00 och det skulle vara tyst klockan 22.30.

På torsdagen så snöade det jätte mycket!

På morgonen gick alla upp och åt frukost, det blev mackor och oboy/varma koppen. När vi hade ätit frukost gick alla och klädde på sig och packade lunch. Det var jätte kallt ute. Sen började vi gå upp mot Helagstoppen. När vi hade kommit en bit stannade vi och fikade. När vi hade fikat

började vi gå. Det var brant, halt och fullt med snö. Det var svårt att gå, för det var så halt. När vi kommit en bit till så vände några barn och någon lärare. Vi gick upp en bit till och åt lunch. Det blev mackor och oboy/varma koppen. När vi hade ätit lunch så vände några till. Dom som inte vände gick vidare. När vi kommit upp en ganska lång bit till såg vi till Norge. Och så såg vi ett berg som såg ut som en anka, sen såg vi... Tornet på Helagstoppen! När vi var uppe på toppen så skrev alla sina namn i gästboken och lade varsin sten på en jätte stor stenhög. Dom flesta tog kort och ringde till sina föräldrar och berättade att dom var på toppen. När dom hade varit på toppen ett tag så gick man ner i egen takt. Nikita halkade:) Det var jätte brant på vägen ner! När vi kom ner så fick vi godis av en lärare. När vi var helt nere från toppen och var tillbaka på stationen så bastade dom flesta. Och då blev man varm. Sen var det middag igen. Det blev köttbullar och makaroner. Gött! Så fick vi göra vad vi ville igen.

Det fanns en kiosk. Dom flesta gick dit och köpte klubbor:)

På Fredagen så gick vi upp jätte tidigt och åt frukost och städade ur stugorna. Det tråkiga var att städa:(Det var "blasksnö" på vägen ner. Ungefär halvvägs ner så försvann

snön och vi fikade. När vi kom till "lunchplatsen" så åt vi lunch. Då blev det mackor och oboy/varma koppen. Det var 5 km kvar nu. Sen fikade vi några gånger till och när vi kom till en sjö så fikade vi och vilade. Sen kom vi till en grusväg då var det ca 1 km kvar. När vi kom till Kläppen var alla både trötta och glada att dom varit på Helags!

Sen kom bussen, och hämtade oss:) först lämnade dom av Ljungdalsbarnen. Sen skålansbarnen. Därefter Åsarnabarnen, och Rätansbarnen. Sist men inte minst Klövsjöbarnen. När alla kom hem tror jag att alla berättade om resan för sina föräldrar.

TIPS: Åk till Helags! Det är jätte kul:)

Skrivet av Nikita Olsson och Nils Grubb, Klövsjö skola.

